



De laatste schoolweken zijn eindelijk voorbij.
Wat waren ze druk; volgepland met schoolreisjes, avondvierdaagsen,
schoolkampen, kennismakingen met nieuwe leerkrachten, enzovoorts.
De kinderen zijn toe aan een welverdiende zomervakantie!
'Fijne vakantie'
'Geniet er lekker van'..; mooie termen die over het
schoolplein galmen op de laatste schooldag van het jaar.
Herkent u het?

Maar helaas is een 'fijne vakantie' niet voor ieder kind de werkelijkheid.
In veel Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder moeilijke
omstandigheden:

- kinderen die wonen in gebroken gezinnen waarbij
de verzorgende ouder veel werkt en het kind vaak alleen thuis is,
- kinderen die wonen in tehuizen,
- kinderen bij wie het ontbreekt aan aandacht en liefde.

Voor deze kinderen zet Europakinderhulp zich in.

Wij organiseren vakanties voor deze kinderen.
Zodat zij een paar weken per zomer onbezorgd kind kunnen zijn.

Heeft u een logeerbed vrij deze zomer?

Onze kinderen vragen geen luxe:

Aan tafel eten, samen een boodschap halen, aardbeien op de boterham,
buiten spelen, een opblaaszwembad in de tuin: onbetaalbaar voor ze!

Vraag voor **27 april 2019** een informatiepakket aan via onze website:

www.europakinderhulp.nl

of bel voor meer informatie met ons landelijk informatienummer: **0118-627974**

En hopelijk mogen wij u -samen met een van onze kinderen- een heel waardevolle
zomervakantie bezorgen!