



Hoi,

Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Moody en ben een autismegeleidehond. Ik woon op de Hofstraat bij de familie Van Dam. Hier help ik de oudste zoon in huis met meer zelfredzaamheid, help ik hem als hij angstig is, maar nog meer ben ik zijn maatje.

Even iets over mijzelf. Wist je dat ik dezelfde training hebt gehad als een blindengeleidehond, want alle honden bij de KNGF worden gefokt en in pleeggezinnen grootgebracht om hiervoor opgeleid te worden. Helaas kon ik het examen om als blindengeleidehond te werken niet halen. Dit kan verschillende factoren hebben gehad, bijvoorbeeld; dat ik niet genoeg "trek" aan de riem en daardoor niet voldoende leid. Maar om andere mensen hun mobiliteit te vergroten, heeft de KNGF tegenwoordig ook nog andere "uitstroommogelijkheden". Zo kunnen ze bijvoorbeeld assistentiehond, PTSS-hond, buddy-hond of autismegeleidehond worden.



En zoals jullie al zien, heb ik mijn plekje gevonden bij de familie Van Dam om als autismegeleidehond te werken. Jullie zullen me dus misschien wel eens een keertje voorbij zien komen. Blindengeleide-, PTSS- en assistentiehonden worden 1 op 1 gekoppeld aan diegene die mij nodig heeft. Bij mij werkt dat net iets anders. Ik ga de ouders helpen en word aan hun gekoppeld, hierdoor zal het mogelijk worden dat de zoon meer zelfredzaam is. Het kan dus goed zijn dat je mij tegenkomt zonder dat de oudste zoon hierbij aanwezig is. Ik ga bijvoorbeeld niet met hem mee naar

school, maar dan mag ik wel gewoon gezellig met een van zijn ouders mee. Wist je dat je hulphonden niet mag afleiden, dus niet aanhalen (roepen) of zomaar aaien. Want als je ons in onze werkkleding ziet lopen (in mijn geval een paars dekje of de riem met "niet aaien" eraan) ben ik aan het werk en is het vervelend als ik dit niet voor de volle 100% kan doen. Gelukkig hoef ik niet de hele dag te werken, en heb ik genoeg tijd en ruimte om net zoals andere honden te spelen, te rennen en om echt hond te zijn.

Omdat onze training best lang duurt (ongeveer 1,5 jaar) kost dat veel geld. Dit geld komt op verschillende manieren bij de KNGF terecht. Via de zorgverzekering (alleen voor mijn klasgenoten die wel geslaagd zijn als blinde geleidehond) of via donaties. Bij donateurs / donaties kan je denk aan het adopteren van een dagboekpup of via het sparen van plastic doppen. Dit laatste doet mijn nieuwe gezin ook. Een voorbeeld van deze plastic doppen zijn: Doppen van drinkflessen / petflessen. Doppen van wasmiddelen of potten pindakaas of chocopasta. Het is fijn als de doppen schoon (gewassen) zijn, zodat deze niet gaan schimmelen of stinken. Je kan ze inleveren bij PMC Tongelre op de Pagelaan 7 (bij de Jumbo) of jullie kunnen de doppen inleveren op de Hofstraat 39 in de verzamelbak links naast de voordeur. Mochten jullie toch meer informatie willen, dan kunt u gerust aanbellen of de volgende website raadplegen:



www.geleidehond.nl/doppen.



Of als je ons toch ziet lopen, mag je rustig even een praatje met een van mijn baasjes komen maken.

Dikke poot van Moody.

